

Drechtje spreekt:

GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

31 OKTOBER 2015



informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Voor elkaar boksen...

Als Drechtje van verre op het Dorpsplein neerdaalt staan er al mensen te wachten, die kunnen zien dat de winkelpuien aan één kant van het Dorpsplein al in de verf staan.

Bij een mevrouw, met een zachtblauwe regenjas, komt de stoom uit haar oren en zij steekt direct van wal: 'Onze leuke Zumba-lessen die wij al jaren hebben in D 'Spot raken nu in 't Dorpshuis volkomen vergald. Er is een bokschool in de sporthal en een onaangenaam figuur, die over dat Tai Chi de leiding heeft, wil dat andere clubs met muziek, zoals aerobics en Zumba, naar zijn pijpen dansen en hij gooit er de beuk in.

Hij eist - let wel: meneer eist - dat de muziek bij die andere cursussen zachter moet. Meneer treedt intimiderend op tegen de docente, ook waar de cursisten bij zijn!'

Een jongeman onderbreekt de dame. Wat vreemd toch van die man: Tai chi is momenteel helemaal 'in', juist omdat het een meer ontspannen houding geeft en daardoor een gezonder lichaam en een gezondere geest!' 'Ik heb de man al aangesproken over zijn gedrag' vervolgt de vrouw, 'maar hij gaat gelijk uit zijn plaat, als hij snapt waar ik het over heb. Het is een bijzonder onaangenaam type. We delen die sporthal met het scherm ertussen. Er is bovendien geen beheer! En zo blijft het voorlopig vechten tegen

de bierkaai!' De jongeman grapt: 'Ik dacht dat Badr Dorpshari vast zat, maar hij traint dus in de glasbak!'

'Helaas moet je nu vechten voor je rechten' meldt een gebruiker van het Dorpshuis, 'Zumba komt uit het Colombiaans-Spaans, waar het zoveel betekent als *snel bewegen en lol hebben op harde muziek*. Laat die boksers naar de donderdagavond gaan, dan is het Dorpshuis open, maar staat leeg!' Ineens begint iedereen door elkaar heen te praten.

Mensen, mensen, een voor een, het is voor Drechtje anders niet meer te volgens... wat is er nog meer voor gedonder in de glazen?

Geïnteresseerd en/of meer weten?
Steunt u ons nog steeds?

Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl
Ons IBANnummer is NL70 INGB 00 0498 3590 in Duivendrecht



Stichting
Vrienden
van
Duivendrecht

Drechtje

spreekt verder:

'Bestuurders van het Waddenland maken voor hun vergaderingen al 40 jaar gebruik van het Dorpshuis. In onze ogen zijn wij met de zes VVE's en onze 'koepel', de Coöperatieve Vereniging Waddenland, vaste gebruikers. Een zaaltje huren in het Dorpshuis voor 8 personen bleek dinsdag 3 november jl. niet mogelijk. Alles vol dachten wij, dat kan gebeuren, maar wat bleek: de 'spreekkamer van Coherente' stond die avond helemaal leeg. En die mooie ruimte werd niet verhuurd aan onze vereniging, omdat die door de gemeente aan Coherente verhuurd is. En de Coöperatieve Vereniging is niet gelieerd aan Coherente. Coherente laat dus liever een ruimte onbenut en onverhuurd en eerdere **vaste** gebruikers van vergaderruimtes van 't Dorpshuis verkassen naar elders!'

'Volgens mij, ' valt een bewoonster van het Michaëlplein de Waddenlander in de reden, 'staat er op het bordje dat bij de opening onthuld is: voor ALLE inwoners van Duivendrecht. Bovendien zijn jullie burens van Coherente en het Dorpshuis, toch!' 'In de Aanbouw achter de Kleine Kerk

zijn en worden wij met open armen ontvangen en steeds meer groeperingen gaan daar de komende jaren voor hun bijeenkomsten naar toe. De organisatie van het Dorpshuis verkeert na al die jaren van voorbereiding en overleg nog steeds in de 'ontdekkingsfase', zoals ze het zelf verwoorden', meldt de bewoner van het Waddenland tot slot. 'Wij reddden ons wel...'

'Wij hebben met onze tafelfootbalclub eveneens een andere locatie moeten zoeken, ook voor ons is geen plaats in het Dorpshuis', vertelt een jonge arts, die een paar jaar geleden met zijn gezin in de Molenwijk in Duivendrecht is komen wonen, 'wij spelen nu in Diemen, maar waren écht liever hier in ons eigen dorp gebleven!'

'Beste mensen, ik sta al een tijdje te wachten en wil jullie een paar foto's laten zien van een hele gevaarlijke situatie op de Rijksstraatweg' en de jonge vrouw pakt haar nieuwe iPhone en vervolgt: 'Geef mij alsjeblieft advies hoe ik deze onveilige situatie kan (laten) verbeteren'.



Drechtje spreekt verder:

De omstanders zien de recente foto's van het voet/ fietspad langs de Rijksstraatweg ter hoogte van de Burgemeester van Damstraat. Omdat het voetpad door het overhangende en het ver vooruitstekende groen steeds smaller wordt, **moet** je als voetganger wel over het fietspad gaan lopen. Vooral voor mensen met rollators en kinderwagens een rottige situatie. Het fietspad is niet zo breed, dus neem je als voetganger het hele fietspad in beslag. De uitrit van het Clarissenhof-Rijksstraatweg zelf is al gevaarlijk doordat het zicht naar rechts totaal belemmerd is als je het woonerf afrijdt, en het voetpad komt daar nog eens bij.

'Stuur de foto's met je verhaal per mail naar de gemeentelijke verkeerscommissie. Die lui geven advies. En als indiener krijg je een ont-

vangstbevestiging én antwoord. Natuurlijk kan het ook met een brief,' adviseert een omstander. 'Ik zou vandaag nog onze wijkagent inschakelen' stelt een jonge moeder voor en zij zoekt op haar mobiel direct zijn gegevens erbij. 'En als je helemaal zeker wilt zijn doe je het allebei. Safety first!' lacht een meneer, die iedereen een goed weekend wenst en er op zijn fiets vandoor gaat, omdat het begint te regenen.

Een dame weet nog snel te vertellen dat de er van alle kanten constructief gewerkt wordt om in de Rijksstraatweg-Zuid de nieuwste dakkapel gelijk te maken aan die van de trendsetter.

En via de rode lopers verspreiden de verschillende bezoekers van het *Drechtje* kwartiertje zich over het plein.



Het Buurtspel

Hoe veilig maak jij jouw buurt?

<http://buurtspelveiligverkeer.vvn.nl>