

Drechtze spreekt:

GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

25 MEI 2016



Gezien vanuit Jupiter, links ligt Saturnus en rechtsonder de scholen

informerend, opiniërend, objectief en transparant

Nood editie!

Op deze druilerige woensdagmorgen, de 25^e mei rond 11 uur verzamelden zich opgewonden groepjes mensen rond Drechtze. Natuurlijk, dit is ongewoon maar tot de gebruikelijke zaterdag duurt veel te lang... daarom met spoed vervroegd!

Men wil **NU** en **OP DIT MOMENT** al napraten over de bijeenkomst van gisterenavond in het Reijgersbosch. De kreten 'schandalig', 'verbijsterend' en 'arrogant' zijn niet van de lucht, en: 'weten ze nou nog niet als bestuur hoe ze met ons Duivendrechtters om moeten gaan? Dit kan toch niet, een zo slecht voorbereide presentatie, de slechtste ooit van de gemeente.' 'Ja', riep een ander, 'ze dachten dat er maar een paar zouden komen... en dan zo dit plan ff erdoor druk-

ken. De minachting voor ons inwoners, die daaruit spreekt!' Een mevrouw die de aandacht trok door met haar uitgeklapte paraplu alsmaar te zwaaien met extra regen druppels in het rond, kreeg aandacht en nam uitgebreid het woord. 'Ten eerste: waarom het Reijgersbosch? Het Dorpshuis is dus te klein! Alweer een bewijs! Overigens geen woord over het Reijgersbosch... als dat afgebroken wordt, komt er dan weer zomaar een plan uit de lucht vallen? Het is aanpalend gebied en gisterenavond de gelegenheid er eens mededeling over te doen. Ten tweede: waarom heeft de wethouder, De Nijs en al die andere lui daar gisterenavond niet een plan B voor als het zo druk is? Wat een stomme toestand: improviseren riep de wethou-

der ter verontschuldiging en zelfs de powerpoint deed het niet en er waren een hoop mensen! Zelfs met hun kinderen omdat ze dit niet wilden missen.'

Een meneer die net uit de groentewinkel kwam sprong er onverbiddelijk tussen. 'Er kwamen veel mensen op af en ik zeg u, als er zoveel mensen komen die in de flats DE CHINESE MUUR genoemd wonen en hun rustige avond ervoor opofferen omdat het hun gebied is waar ze op uitkijken, dan is er écht wat aan de hand en dan mag de gemeente wel als de weerlicht zorgen dat er fatsoenlijk gecommuniceerd wordt over de bouwplannen die voor hen zo plotseling uit de lucht komen vallen.

Geïnteresseerd en/of meer weten?

Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl

Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is NL70 INGB 00 0498 3590 in Duivendrecht



Stichting
Vrienden
van
Duivendrecht

Drechtje

spreekt verder:

De bomenkap ging niet door dankzij onze handtekeningenactie maar er zat een addertje onder het gras: een geheel nieuw plan met nog minder groen, nog minder speelplek voor kinderen.

Ik zag gisterenavond van jong tot oud, oude en pas gearriveerde inwoners van Duivendrecht zich heftig zorgen maken. Zomaar een plan tussen ons in gedumpt en toen ik de wethouder er op aansprak zei ze dat ze er verder niets aan kan doen. De gemeente heeft het overgedragen aan De Nijs.' Verontwaardigd gemompel werd alom vernomen vanuit het ondanks het weer steeds verder aangroeiende groepjes.

'Ja', riep een jongere dame die net wat vis gehaald had bij de kar, 'ik sprak met iemand van De Nijs, zo'n keurig heer die net overvloedig gedineerd had, merkte ik en met zo'n hikje hier en daar niet goed raad wist met mijn vragen. Ik vroeg over de huren en die worden wel 1300 euries en dat betekent dat het niet voor Duivendrecht is maar voor yuppen uit Amsterdam. Zo zien we dat telkens om ons heen gebeuren. Jonge starters wachten al jaren op een woning, wonen nu

maar bij hun ouders in en dan wordt er gebouwd, nee, niet voor onze eigen mensen hier.'

Iedereen knikte instemmend. 'Is die wethouder niet van Groen Links?' merkte een tot nog toe stille jonge vader met een bakfiets en zijn kids erin, op: 'die zijn toch voor groene daken? Overal wordt dat toegepast, in Amsterdam ([zie Parool](#)) en in Utrecht zelfs op grote schaal en bij ons kon dat niet op de schooldaken en nu een groot stuk groen verdwijnt waar wij tussen de flats van genieten en mogen we dat alsjeblieft in een steenwoestijn met een stof producerend wegensysteem rondom? Dan is het toch logisch dat er ten minste groene daken komen op de nieuw te bouwen huizen. Gelukkig is dat wel gezegd vanuit de zaal en daar sprongen ze niet eens op in!'

Hèt moment om verdere vragen aan de orde te laten komen maar nee, dat was niet hun plan met deze avond. Overigens wat bedoelen ze met paviljoenachtig? Dat is net zo gek als ingetogen lantaarnpalen waar ik die projectontwikkelaars eens over hoorden.'



Diverse impressies tussen de nieuwe bebouwing



Gezien vanuit Telstarweg, links de flat Mercurius en achter die van Neptunus en Jupiter



Drechtje

spreekt verder:

'Kijk' zei een mevrouw gehuld in een plastic regencap, 'de gemeente had gisterenavond goud in haar handen. Hèt moment om met inwoners in gesprek te gaan, ideeën op te pikken, te overleggen en verder iets te ontwikkelen waar wij als inwoners blij van worden. Maar nee hoor, geen participatie en een zeer waarde-loze avond waar iedereen boos over is.

'Ik zag zelfs een wethouder geïrriteerd wegllopen. Zij snapte het tenminste, denk ik zo, dat is zij die ook voor onze bushaltes zorgde, tsja, die weet wel hoe het zit in Duivendrecht...' Een tot dan toe zwijgzame meneer concludeerde 'dat hele circus gisterenavond was opgezet om ons dom te houden, alles in het vage te laten en vooral geen vragen in het openbaar. Er waren immers geen microfoons! Helemaal ter ere van het bouwbedrijf was het, een triest dieptepunt in datgene wat Duivendrecht alsmaar te verduren krijgt.' Uit de groepjes kwam luid en duidelijk naar voren dat de gemeente dit anders en veel beter had moeten aanpakken,

een gouden kans gemist, dus is er een heel creatieve herkansing nodig! 'Wacht ff', riep een mevrouw de mensen toe: 'actief hierin blijven hoor, niet onverschillig worden, dat is wat ze willen! Wij gaan handtekeningen inzamelen, raadsleden op de hoogte stellen, naar de raadsvergadering gaan, petitie opstellen. Ze zijn er nog niet want wij Duivendrechters weten te vechten! Desnoods onze eigen vergadering hiervoor beleggen, 't Dorpsplein is groot genoeg, zeer geschikt voor een demonstratie! Niet dat koppie laten hangen, dat zouden die bestuurders wel willen. We leven in een democratie, anno 2016 en ze moeten daar in Ouderkerk weten dat er niet iets hier zo maar kan gebeuren zonder inspraak!!' Iemand balde nog tot slot zijn vuist en schudde die heen en weer: 'helemaal mee eens! Alert blijven, ze op de voet volgen, je laten horen.'

Het werd tijd om op te breken, de kinderen van school te halen en naar huis te gaan op deze sombere dag in mei.



Diverse impressies tussen de nieuwe bebouwing



Gezien vanuit Van der Madeweg, links achter de flat Jupiter en rechtsachter de flat Saturnus



Geïnteresseerd en/of meer weten? Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl
Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is NL70 INGB 00 0498 3590 in Duivendrecht

