

Drechtze spreekt:

GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

18 JUNI 2016



*informerend, opiniërend,
objectief en transparant*

Roerige groene tijden

Een man met een gezicht, dat op onweer staat, komt met een prachtige bos bloemen in de hand aangelopen en hij mengt zich in het gesprek. 'Kijk maar goed', gromt hij, 'dit is straks het enige groen, dat je straks nog in Duivendrecht zult vinden'. 'Hoe bedoelt u?' vraagt de jonge moeder, die net haar kinderen bij de glijbaan heeft achter gelaten. 'Ik zat donderdag op de tribune in het gemeentehuis bij de raadsvergadering. Bij de behandeling van de Bomenverordening gebeurde precies dat, waar kort geleden in de commissievergadering nog voor gewaarschuwd werd door een bewoner van Saturnus.

De vrijbrief voor het kappen van bomen is goedgekeurd door bijna de hele raad. Slechts een enkeling was tegen de nieuwe verordening.

Zelfs de partij, die altijd de mond vol heeft met de slagzin 'hart voor bomen', heeft voor gestemd. Hart voor bomen, HARD zul je bedoelen.' Hij loopt door met een hoofd, dat nu ook nog rood van opwinding is.

'Woensdag 22 juni is er een voorlichtingsbijeenkomst over het gemeentelijk groenbeleid in het Dorpshuis. [Klik hier](#). De Duivendrechtters moeten er massaal naar toe om nog maar eens duidelijk te maken, dat bomen in dit gebied te belangrijk zijn om willekeurig omgehakt te worden.' Dit gezegd hebbende, haalt de jonge moeder haar tegenstribbelende kinderen van de glijbaan om te vertrekken. 'Deze twee zijn heel tevreden over het nieuwe Dorpsplein.' Lachend zwaaien de achterblijvers naar het drietal, dat richting Zonnehof wegloopt.

'Ze heeft volstrekt gelijk', zegt een vaste bezoeker, die net een doos heerlijk uitziende aardbeien bij de groenteboer heeft gehaald, 'We moeten nooit stoppen ons te laten horen, al wordt je soms moede-loos. Ik vond deze week nog [een bijna 10 jaar oud artikel](#) tussen mijn krantenknipsels, over verzet tegen bomenkap. Toen stonden ze ook klaar met de kettingzaag. Het lijkt wel, of men in 't Gemeentehuis vergeten heeft, dat het groen in het Zonnehofgebied zo uitbundig aangelegd is als compensatie voor de bouw van de betonkolossen Mercurius, Neptunus, Jupiter en Saturnus. Het groen daar moest tegenwicht bieden aan het grauw en grijs.'

Een bewoner, die nog niet zo lang geleden uit Amsterdam naar de Rijksstraatweg is verhuisd pikt brutaal een aardbei.

Geïnteresseerd en/of meer weten?

Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl

Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is NL70 INGB 00 0498 3590 in Duivendrecht



Stichting
Vrienden
van
Duivendrecht

Drechtje spreekt verder:

'Lekker, hoor!', zegt hij teruggekeerd van de groenteboer, met ook een doos aardbeien, waarvan hij er een netjes teruglegt in het bakje van de vaste bezoeker. Aan de nog wat verbouwde groep *Drechtje*bezoekers vertelt hij over een stuk, dat hij in de krant gelezen had over de detailhandel. Het gaat daar na een lange moeilijke tijd weer iets beter. 'Helaas', merkt hij op, 'is daar op dit plein nog niets van te merken, integendeel.' Met dit verhaal geeft hij het startsein voor een stevige discussie. Iedereen weet wel een oorzaak te noemen voor de leegstand van de winkelpanden, en de schuldigen, als die er al zouden zijn, denkt *Drechtje*, aan te wijzen. Realistische oplossingen hoort *Drechtje* ook dit keer, zoals steeds, niet. De brutale oud-Amsterdammer deelt de aardbeien rond en vertrekt richting Rijksstraatweg.

De vaste bezoeker is nog niet klaar met het groen, zegt hij. 'Het wordt een drukke week voor de mensen, die op de bres staan om het groene en landschappelijke karakter van onze gemeente te verdedigen.' Hoezo, ouwe?', vraagt een ruim getatoeëerde jongeman, die gezien zijn spierbundels en zijn gebruide gezicht, zijn geld niet op kantoor zittend aan een bureau verdient.

De vaste bezoeker is ook door deze tweede brutaliteit niet uit het veld te slaan. 'Als eerste is het

dans festival aan de Ouderkerker Plas aan de beurt'. 'Hou maar op,' onderbreekt de jongeman hem, 'Ik ben meewerkend voorman bij groenvoorzieningen in Amsterdam en ik kan je nu al de gevolgen van zo'n feestje voorstellen. Laatst was er een 1 mei viering van een vakbond in het Oosterpark, dat we net fiks onderhanden hadden genomen. Toen ik een paar dagen later zag, hoe het vernield was, schoten de tranen in m'n ogen. Ik heb wel een grote bek, maar ook een klein hartje. Als ik zie, dat zo iets moois kapot gemaakt wordt, dan doet me dat hier pijn.' Hij ondersteunt zijn woorden door zijn rechtervuist tegen zijn borst te slaan, wat hem een paar verlekkeerde blikken van een paar langslpende dames oplevert. 'Laat me het uitleggen:' gaat hij zichtbaar genietend van de aandacht verder, 'De bovenlaag van de bodem van zo'n park wordt bij zo'n dansfeest aangestampt tot een harde, dichte laag, waar geen water meer door heen kan. Dan verzuipt het gras en blijft er alleen blubber over. Sorry, dat ik je onderbrak, ouwe, maar dat moest ik effe kwijt'. Zich nagekeken wetend, loopt hij met stevige tred richting supermarkt.

'Zoals ik al zei', hervat de vaste bezoeker, 'het wordt een drukke week. Maandag 21 juni dient het kort geding, dat een aantal bewoners uit de buurt van de Ouderkerkerplas heeft aangespan-



GROEN JA NATUURLIJK!

IK VOEL ME ZO GROEN

Drechtje spreekt verder:

nen tegen de komst van het dans festival 'buiten westen'. Woensdag 22 juni wordt dit behandeld door [de Bezwaren-commissie op het gemeentehuis.](#)

'Is dat niet dubbel?', vraagt een dame, die al een tijd geïnteresseerd staat te luisteren. 'Dat lijkt zo, maar de beslissing van de Bezwarencommissie komt waarschijnlijk pas nadat het festival is geweest, dus de bewoners kunnen niet anders dan geld uitgeven om bij de kantonrechter een zgn. voorlopige voorziening te vragen.' 'Ingewikkeld hoor', zegt de dame, 'het duizelt me helemaal, ook al, omdat ik niet begrijp, dat zo'n festival kan worden georganiseerd, terwijl we nog niet eens bijgekomen zijn van 'dat gedoe met die modderkruipers van Dirt Maniacs.' 'Als het je duizelt, meid, moet je misschien een pilletje nemen.' zegt de meewerkend voorman, die al weer terug is van zijn boodschap, 'Dan raak je net als die festivalgangers buiten westen.'

De dame laat zich niet uit het veld slaan en zegt, dat ze niet alleen het slechte nieuws nauw-

lettend volgt, maar ook het goede nieuws, dat soms bekend wordt over groene zaken. 'Verras ons maar', zegt de vaste bezoeker. Ze pauzeert even om de aandacht te prikkelen en verhaalt dan over Tuinpark Dijkzicht, dat volgende week zondag op 26 juni open tuindag houdt. Het park heeft iets te vieren, want het is geëerd met de titel beste park van Europa en heeft daarvoor 4 lieveheersbeestjes gewonnen. 'Ik weet niet, wat jullie doen?', zegt ze, 'maar ik ga dit vier-sterren groen volgende week zeker een bezoekje brengen, voordat het hele park ook moet verdwijnen voor de plannen van de Nieuwe Kern!'

Alsof het afgesproken werk is, barst er op dat moment de zoveelste bui deze week los en vluchten de bezoekers in de richting van een droge plek, *Drechtje* peinzend achterlatend.

Wat zal deze week brengen? Het zijn roerige tijden en niet alleen in de atmosfeer.



tuinpark
Dijkzicht
van nature groen

Zondag 26 juni tussen 13.00 en 16.00 uur

Op tuinen waar een vlaggetje buiten hangt, bent u welkom om rond te kijken. De tuinders zijn ook aanwezig om uitleg te geven. Verder kunt u natuurlijk het hele park bezichtigen.

Zeer de moeite waard voor groot en klein.
Een groene oase onder de rook van
Amsterdam

Buitensingel 2, Amsterdam-Duivendrecht